

Themabrief **Ziek zijn, beter worden**



Deze week zijn we aan het nieuwe thema begonnen: ziek zijn, beter worden. Aan de hand van dit actuele thema zullen we het lichaam behandelen. We benoemen de lichaamsdelen via verhaaltjes, liedjes, versjes en nog veel meer. En als ons lichaam ziek wordt gaan we naar de dokter.



Vandaag (dinsdag) was Adéle even op de groep en hebben de peuters belangstellend naar haar zere voet gekeken en gezien dat je dan niet zo goed kunt spelen. Gelukkig komt Adéle vanaf nu wat vaker op visite en hopen we dat ze snel weer gewoon kan komen werken.

Dit versje leren de kinderen over een zieke beer.

BEER IS ZIEK

Beer wat zit je toch te hoesten
kom, ik maak een drankje klaar
Eerst wat stukjes drop met water
en dan even schudden maar
Ik zal je een wollen sjaal ombinden
Kom, in bed zal het beter zijn
Ga nu maar lekker slapen
straks breng ik weer medicijn



Lichaamsdelen die aan bod zullen komen zijn; hoofd, arm, hand, buik, rug, been en voet.
Uiteraard hebben we ook veel aan ons hoofd; ogen, oren, neus, wangen, mond en haren.



Bekende liedjes als; hoofd, schouder, knie en teen, twee handjes op de tafel, klap eens je je handjes of met de vingertjes zullen regelmatig gezongen worden. Als je ze niet zo goed meer kent, zijn ze vast op YouTube te vinden.

In de gymzaal kunnen we natuurlijk ook ons lichaam goed ontdekken met klimmen en klauteren, springen, huppelen, pittenzakken, hoepels en ballen.

De begrippen lang en kort zullen ook bij dit thema aan bod komen.



We hopen dat iedereen gezond blijft en net zo vrolijk als deze kinderen.

De leidsters: Adèle en Katja